

אנשים טובים

אָנִי

מיצות מזוזה בכלל! תארו לעצמכם! אם ספר התורה בבית הכנסת פסול - קריאת התורה של כל המתפללים לא נחשבת חלילה.

אז מתי הוקם המכון החשוב הזה?

זכיתי להקים אותו, ברוך ה', לפני ארבעים שנה. המכון התפתח מאז, והיום יש בו צוות של חמשה עשר בודקים.

בעקבות מה הקמת את המכון?

זה באמת מאד מענין. בשנת תשל"ד, לפני ארבעים שנה, הרב לנדא, הרב של בני ברק, פרסם בעקבות אסונות רבים שקרו, שצריך לבדוק את המזוזות. תמיד ידעו כלם שמזוזות פסולות עלולות לגרום לאסונות, ה' ישמר, אבל אז זה מאד פרסם. באותה תקופה התברר שיש חסר בבודקים. אין מספיק ממחים לבדיקה.

אני הייתי אז אב"ד פולל והחלטתי לנסות ללמד את מלאכת הבדיקה. ברוך ה', הדרך הייתה סלולה ומהר מאד הוקם המכון. מעל החנות שלנו, שהילדים הבני ברקים בטח מכירים, יש מעבדה שבה בודקים ומתקנים.

נוכל לראות את המכון?

ודאי. הנה אני בבדיקת ספר תורה באמצעות מחשב.



היום הבאנו לכאן אורח חשוב, הרב ישראל יוד.

למה דוקא אותו?

בגלל המכון שלו - מכון פאר.

הרב יוד, מהו מכון פאר?

מכון פאר נמצא ברחוב חזון איש בבני ברק, והמטרה שלו היא לדאג לכשרות של סת"ם.

המלה סת"ם, כמו שרבעם כנראה יודעים, היא ראשי תבות של ספרי תורה, תפילין ומזוזות. המכון שלנו מוכר סת"ם, בודק סת"ם ומתקן.

אנשים רבים מביאים אלינו את התפילין שלהם לבדיקה, משפחות רבות וגם בתי ספר וישיבות ומוסדות שונים, מביאים אלינו את המזוזות שלהם לבדיקה. ספרי תורה מביאים בעקר גבאים של בתי כנסת. עכשו אתם ודאי מבינים מה הקשר של המכון שלנו לחג מתן תורה.

למה כל כך חשוב לבדק אותם?

הו, זה חשוב מאד. אם יש טעות, אפלו קטנה, במזוזה, למשל, המזוזה כלה פסולה ומי שגור בבית הזה - לא מקיים



כתב ספר תורה ובליל יום כפור חלם שבקריאה של יום כפור חסרה אות בספר התורה שקתב. הוא התעורר ולא ידע מה לעשות, הוא לא יכול היה לעשות כלום כי זה היה ביום כפור, וספר התורה שלו היה בבית כנסת בעיר אחרת. למחרת יום הכפורים ספר לו הגבאי שאכן מצאו פסול בקריאה. סופר כזה הוא סופר ירא שמים, סופר שמקפיד ומדקדק, ומשמים מגלים לו את טעויותיו. סופר ירא שמים חשוב אפילו יותר מבודק.

באמת, למה?



כי הסופר יושב לגמרי לבד, רק ה' רואה מה הוא עושה. אם הסופר גמר לכתב מזוזה והוא רואה שחסר חלק קטן של אות הוא יכול להשלים את זה בשניה, אף אחד לא יראה את זה. רק הקדוש ברוך הוא, אבל זה אסור! אם אין לו יראת שמים - זה עצוב מאוד. המזוזה שכתב שונה מאתים שקל, אבל סופר ירא שמים גוזז אותה בצד - כי היא פסולה. ועוד משהו - בכל פעם, לפני שהסופר כותב את שם ה', עליו לומר או לחשב - 'הריני כותב לשם קדשת ה''. אם הוא לא אמר, רק הוא יודע את זה, אבל ספר התורה הזה פסול! טעויות שקאלו שום מכון לא יכול לגלות. לכן צריך להקפיד לקנות סת"ם רק מסופרים יראי שמים, רק מסופרים שהם - אנשים טובים.

ובמה תוכלו לברך אותנו, הילדים?

כל ילד שיוצא מהבית ומנשק את המזוזה שיודע שהיא נכתבה על ידי אנשים יראי

שמים. אני מברך אתכם שהמזוזה הזו תשמר עליכם כשאתם חוצים את הכביש, כותבים מבחן או משחקים בחצר. ה' ישמר צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם.



ולמה סופר סת"ם רגיל לא יכול לבדק?

כי הבדיקה מרובת ומסבכת מאד. לא כל מי שיודע לכתב כהלכה, יודע למצא טעויות. אצלנו בודקים בשמונה עשרה (!) בדיקות. יש בדיקת מחשב שאותה מסופרים ודאי לא יכולים לבצע. בבדיקה הזו בודקים שלא חסרות אותיות, שאין אותיות מיותרות או מחלפות. במזוזה יש שבע מאות ושש עשרה אותיות, יש לנו מאות צלומים של מזוזות שחסרה בהן אות אחת, או שיש אות יתרה.



חויץ מזה יש עוד חמשה עשר סוגי בדיקה. בודקים למשל את צורת האותיות, כי לכל אות יש הלכות משלה, ואם באות אחת הצורה השתנתה - המזוזה פסולה. בשביל לשים לב לכל זה צריך מדיה ממחה.

ספר לנו, בבקשה, ספורים מעניינים!

בשמחה. אתחיל בספור שהיה ממש לאחרונה. בעקבות כתבה בעתון על בדיקת מזוזות, הביאו אנשים רבים את המזוזות לבדיקה. במזוזה של אחד מהם מצאנו טעות נוראה - מלה שלמה הייתה חסרה. היהודי ממש בכה, כי המזוזה הפסולה הזאת תלתה על דלתו כבר עשרות שנים!

ספור נוסף - למשפחה אחת היה ילד שלא היה ממשמע, השתולל בחיך ולא הצליח ללמוד. ההורים שלו היו עצובים מאד ולא ידעו מה לעשות. הלכו ההורים לשאל את הרב קנבסקי מה לעשות עם בנם, והוא אמר להם לבדק את מזוזות הבית. לא תאמינו, ילדים! אגחנו במכון מצאנו שהאות נ' במלה 'לניד' הייתה פסולה!

ויש גם ספור על ספר תורה?

ודאי. זהו ספור שסופר סת"ם ספר לי. הוא

